

De eerste tekenen van een naderende kerst zijn toch de kerstlichtjes die vanaf begin november binnen en buiten weer oplichten. Nu, vlak voor kerst, stroomt in de IJmond het licht je van alle kanten tegemoet.

De IJmond twinkelt met Kerst

Heleen Vink

IJmond * In vroegere tijden werd op de eerste dag van de advent, de aanlooperperiode naar de kerst die loopt van de vierde zondag vóór kerst, bescheiden een eerste kaarsje aangestoken. Tot op de laatste zondag voor kerst alle vier kaarsen mogen branden. Voor de ramen hing hier of daar een kerstster, een kerstklok van papier of branden op de vensterbank de vijf of zeven lampjes van de kerstkandelaar en de kerstboom

binnen in de huiskamer straalde zijn licht naar buiten. Dat was het. En of je nu van de kersttijd houdt of het niet, heden ten dage is er vanaf begin november al geen ontkomen meer aan. Steeds meer lichtjes binnen en buiten, in tuinen en langs gevels, in openbare ruimtes en in huizen lichten op. Nu rond de kerst is er in de IJmond geen straat meer te vinden waar in het donker geen lichtjes twinkelen. De een houdt het bescheiden, maar de echte kerstliefhebber pakt als 'lichtjes lover' goed uit.



Op de Jan Alsweg (Beverwijk) is met sneeuw op de ramen doorkijkjes gemaakt.

Vrolijke sneeuwmannen kijken de avond in.

FOTO'S HELEEN VINK



Een groot hertenhoofd begroet voorbijgangers bij patisserie De Roset in Castricum.



Achter de ramen van Hotel Sonnevanck

in Wijk aan Zee vinden ontmoetingen plaats.



Deze bewoners aan de Duinvlietstraat in Velsen-Noord houden, dat kan niet anders, van kerst.